



Gudstjänster
och
samlingar



Teman
och
texter



Kollekt
Ekonomi

equmenia

Equmenia
Älvsjö

- [Pastorn har ordet](#)
- [Anställda i Älvsjökyrkan](#)
- [Hälsning från Helena](#)
- [Språkcaféet och RPG](#)
- [Arbetsdag i Älvsjökyrkan](#)
- [Vi satsar på Fredag 12+](#)
- [Hjälp Klubbensborg](#)
- [Kyrkokonferensen](#)

VÅR VERKSAMHET I HÖST

Från och med september månad möts vi igen för att fira gudstjänst på plats i Älvsjökyrkan. Det är en stor glädje att åter få mötas tillsammans i kyrkan och vi vet att många ser fram emot detta.

Men det blir gudstjänster på ett lite annorlunda sätt och där vi vet att alla som vill komma inte heller kan komma. Vi följer de regler som gäller för samlingar – att hålla avstånd och att vi inte är fler än 50 personer på plats i kyrkan. Vi kommer också livesända gudstjänsten via Älvsjökyrkans Youtube-kanal för den som tillhör riskgrupp eller av annat skäl inte kan komma till kyrkan. Gudstjänsten ligger också kvar på webben några dagar så man kan se den i efterhand. Vi kommer till att börja med inte ha något gemensamt kyrkkaffe. Vi får följa utvecklingen och se om vi senare kan ompröva detta.

Många andra samlingar som sammanträden och olika träffar i grupper och råd kommer fortfarande huvudsakligen ske digitalt men när vi anser det möjligt att mötas på ett säkert sätt så försöker vi göra det.

Tillsammanshelgen som vi brukar ha varje år i september har vi fått ställa in men vi planerar för en gudstjänst för alla åldrar och aktiviteter utomhus på Klubbensborg söndagen den 11 oktober.

Följ Älvsjökyrkan på vår hemsida www.alvsjokyrrkan.se så att du får uppdaterad information om vad som händer. Vi ser fram emot en innehållsrik höst.

För styrelsen/ Margareta Smedberg Andersson

Besök oss på [**www.alvsjokyrrkan.se**](http://www.alvsjokyrrkan.se), [**Facebook**](#), [**Youtube**](#) eller [**Instagram**](#)

DET HANDLAR OM DIG OCH MIG

”Församlingars framtid handlar inte om åldrande eller inte. Inte heller handlar det om man har pengar att anställa pastor, ungdomsledare, körledare eller vilka verksamheter vi upprätthåller och erbjuder. Det handlar om oss själva. I slutändan framträder ett val mellan två olika synsätt. Antingen är vi en församling vars medlemmar uppriktigt och ärligt organiserar sig som kyrka för att man själv är beroende av Gud. Eller så organiserar man som om bara andra är det.”

Howard Snyder försöker i detta citat beskriva vad den avgörande anledningen är till att majoriteten av våra församlingar inte växer. Den skillnad Snyder pekar på handlar om vad jag skulle vilja beskriva som en skillnad mellan ett *instrumentellt* sätt att vara kyrka och ett *relationellt*. Det första sättet att vara kyrka handlar om att försöka adressera människor med kristen tro genom att locka människor till verksamhet. Man skulle kunna säga att detta sätt att vara kyrka har präglat flertalet församlingar i Equmeniakyrkan. Detta sätt att vara kyrka hade sin storhetstid för en svensk vit kristen medelklass från 1970-talet och knappt två decennier framåt.

Stora scoutgrupper, stora körer, stora tonårsgrupper osv. Denna korta men intensiva ”guldperiod” i Svensk frikyrko-historia har betytt mycket inte bara för många människor, utan också haft en central roll i civilsamhällets och föreningslivets uppbyggnad i stort. Problemet är dock att denna period inte ledde till församlingsväxt. Antalet personer som var aktiva i verksamheterna och antalet personer som blev aktiva församlingsmedlemmar som stannade kvar visade sig vara två skilda verkligheter. Även om verksamheterna var fantastiska betydde detta inte att människor förstod vad gudstro är och hur detta på ett avgörande sätt skapar skillnad i en människas vardag genom hela livet.

Idag finns det i Equmeniakyrkan en allt större insikt om att verksamhets- och föreningskyrkans tid börjar vara förbi, eller åtminstone bara är ett av många sätt att vara kyrka år 2020. Men en sak är man enig om, framtidens kyrka är en kyrka bestående av människor som själva växer och mognar som människor i sin kristna tro och som förmår att dela skillnaden med tron till och tillsammans med andra. Det handlar inte om andra det handlar om oss själva. Människor som med sina liv konkret kan visa vad skillnaden är att ha en relation med Gud i sitt liv och att inte ha det.

I Älvsjökyrkan har vi därför påbörjat ett arbete med att växa som församling som inte grundar sig på föreställningar om att det bara är andra som behöver Gud. Utan vi vill växa som församling genom att visa på vem Gud är i våra egna liv som en personlig relation. Detta är både något som bär och fungerar som livstydning av meningen med att vara människa mitt i livets påfrestningar och olika livsskeden. Välkommen att pröva detta med oss, pröva oss och dela med oss.

Ulf Bergsviker - Pastor och församlingsföreståndare



GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

SEPTEMBER

13 SÖNDAG

11.00 Ekumenisk Gudstjänst med Brännkyrka församling i Älvsjökyrkan.

Tema: Enheten i Kristus

Ulf Bergsviker, Eva-Karin Fackel Sandor

Musik: Markus Melin, orgel

Välkomnande av nya medlemmar.

Gudstjänsten livesänds på vår [Youtube-kanal](#)

18 FREDAG - 27 SÖNDAG

[Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens](#)

20 SÖNDAG

11.00 Temagudstjänst med nattvard.

Tema: Hur ser en mogen kristen tro ut?

Ulf Bergsviker, Anette Fällman,

Helena Eriksson, Anneth Velander, Andrea

Johnson Lindh

Gudstjänsten livesänds på vår [Youtube-kanal](#)

27 SÖNDAG

11.00 Kyrkokonferens - gudstjänst

Tema: Döden och livet

Vi samlas till gudstjänst i Älvsjökyrkan för att se livesändning från kyrkokonferensen. Förbön för diakon Helena Eriksson i Älvsjökyrkan.

OKTOBER

4 SÖNDAG

11.00 Gudstjänst

Tema: Änglarna

Helena Eriksson

Serny Lilja och Helena Gustafsson

Gudstjänsten livesänds på vår [Youtube-kanal](#)

11 SÖNDAG

11.00 Gudstjänst med pilgrimsvandring, sånglekar & utelek på Klubbensborg.

Tema: Lovsång

Maria Rönnedal, Ylva Nilsson och Åsa Larsen

m.fl. Vi startar med gudstjänst alla tillsammans, sen blir det olika spår i naturen och upplevelser för stora och små.

Ta med egen matsäck eller köp på Café Uddvillan.

17 Lördag

10.00 - 15.00 Arbetsdag i Älvsjökyrkan

Se separat annons

18 SÖNDAG

11.00 Gudstjänst

Temagudstjänst med nattvard

Tema: Trons kraft

Lena Bergström Equmeniakyrkan och

Marta Åkesson Grön kyrka

Melodies of Joy, Peter Brisenheim

Gudstjänsten livesänds på vår [Youtube-kanal](#)

25 SÖNDAG

11.00 Gudstjänst

Tema: Att leva tillsammans

Ulf Bergsviker, Ann Sofi Oddestad,

Sara Sjöblom

Gudstjänsten livesänds på vår [Youtube-kanal](#)

31 LÖRDAG

11.00 Gudstjänst

Alla helgons dag

Tema: Helgonen

Helena Eriksson, Serny Lilja

Gudstjänsten livesänds på vår [Youtube-kanal](#)

November

8 SÖNDAG

11.00 Gudstjänst

Tema: Frälsningen

Helena Eriksson, Ulf Bergsviker

Älvsjökyrkans kör under ledning av Sara Sjöblom.

Gudstjänsten livesänds på vår [Youtube-kanal](#)

15 - SÖNDAG

11.00 Kultursöndag - Gudstjänst för alla åldrar

Tema: Vaksamhet och väntan

Maria Rönnedal, Ylva Nilsson, Sara Sjöblom,

Nadja Svart med familj m. fl.

Gudstjänsten livesänds på vår [Youtube-kanal](#)

22 SÖNDAG

11.00 Temagudstjänst m nattvard

Tema: "Vad händer med oss när tiden tar slut och hur påverkar våra föreställningar om detta oss här och nu?"

Ulf Bergsviker, Peter Brisenheim,

Temagudstjänstens planeringsgrupp

Gudstjänsten livesänds på vår [Youtube-kanal](#)



*Alla kulturarrangemang sker i samarbete
med studieförbundet Bilda*

RPG I HÖST

Covid-19 har såklart drabbat våra vänner i RPG särskilt hårt. Vi kunde inte samlas under våren. När det gäller RPG samlingar till hösten så försöker vi finna sätt att göra detta på antingen digitalt eller helst finna former där vi kan träffas under stor försiktighet. Vi har stora förhoppningar om att detta på något sätt ska kunna bli möjligt. Vi för också samtal med inblandade församlingars pastorer och ansvariga för att finna vägar att kunna mötas igen. Mer information kommer att presenteras inom kort.

SPRÅKCAFÉET

Just nu diskuterar vi med Röda Korset och deltagargruppen hur vi ska kunna träffas till språkträning och gemenskap på ett Coronasäkert sätt i höst och vinter. Vi har börjat med träffar onsdagar kl 18.30 - 20.00. Vid första träffen för höstterminen var vi sammanlagt 6 personer. Gemenskap är just nu extra betydelsefullt, men den här terminen behövs föränmälan. Du som är intresserad av att delta för första gången behöver skicka ett meddelande till studera@alvsjokyrkan.se så får du besked om det senaste läget när det gäller tid och plats.

Välkommen till arbetsdag i Älvsjökyrkan

Lördag 17 oktober kl. 10.00 - 15.00

Alla är välkomna, gammal som ung. Inga förkunskaper behövs. Man gör det man kan hjälpa till med och sedan träffas och umgås vi. Arbete sker både inomhus och utomhus t.ex. kratta löv, rensa rabatter, ställa in trädgårdsmöbler, måla, fixa smågrejer.

Vi äter lunch och fikar coronasäkert inomhus. Vi behöver vara fler som hjälps åt.

Välkomna!



ANSTÄLLDA I ÄLVSJÖKYRKAN

Ulf Bergsviker är fortsatt pastor och föreståndare i vår församling på 75% tjänst.

Vår pastor Maria Rönnedal som arbetat i Älvsjökyrkan under lång tid kommer gå vidare till andra arbetsuppgifter i Immanuelskyrkan och inom Equmeniakyrkan under hösten. Hon kommer därför endast ha kvar en mindre deltidstjänst som är inriktad mot Equmenias rollspelsgrupper och församlingens gudstjänster för alla åldrar. Vi önskar Maria varmt lycka till med de nya arbetsuppgifterna.

Vi hälsar också Helena Eriksson välkommen som diakon i församlingen. Helena kommer ha en visstidsanställning under ett år i församlingen, under det s.k. vägledningsåret som det första året i tjänst efter diakonutbildningen kallas i Equmeniakyrkan. Helena arbetar 35 % fr o m den 1 september. Hennes arbetsuppgifter kommer både handla om att möta diakonala behov i församlingen och att finnas med i Equmenias tonårsarbete men också att ansvara för vissa gudstjänster.

/Margareta Smedberg Andersson

HEJ ÄLVSJÖKYRKANS FÖRSAMLING!

Många av er har jag redan mött under de 6 år som jag nu varit med i kyrkokören. Sjungit i kör har jag gjort sedan barnsben, länge i Huddinge kyrka och senast innan jag kom till Älvsjö sjöng jag 8 år i gospelkör i Mälarhöjdens kyrka.

Jag är född och uppvuxen i Huddinge och bor där än idag. Jag har två barn, Samuel 20 år som just nu gör militärtjänst i Karlsborg och Jonatan som precis börjat i 8:e klass i Segeltorps skola. Större delen av mitt vuxna liv har jag arbetat i någon form av arbetsledande funktion med personal och kundansvar i div. service- & säkerhetsföretag. Jag har genom mitt tidigare arbete haft förmånen att få delta i en mängd ledarskapsutbildningar och har även privat genomfört ett antal coachingutbildningar. Mitt stora intresse och entusiasm kring mänskliga möten har gått som en röd tråd genom livet.

År 2018 kände jag ett stort behov av ombyte och valde en ny väg i livet. Kyrkan har alltid funnits med och i mig men nu öppnade jag upp och lät den ta den utökade plats som jag tror att jag länge längtat efter. Efter två års studier på diakonala linjen på Bromma Folkhögskola ska jag nu utföra mitt s.k. vägledningsår för att fullfölja min väg till ordinerad diakon i Equmeniakyrkan. Det är en glädje och ynnest att jag får utföra detta år här i Älvsjökyrkans församling som jag har kommit att tycka så mycket om!

Varma hälsningar

Helena Eriksson



VÄDJAN OM HJÄLP FRÅN KLUBBENSBERG SOM DRABBAS HÅRT AV PANDEMIN

Klubbensborg hade vid årets ingång ett gynnsamt läge med ett stort antal bokningar på pensionat, vandrarhem och konferens samt på Gålögården. Sedan kom pandemin.

Effekten har blivit att Gålögårdens inkomster har minskat med 44 %. Än värre med campingen som minskat med 80 %. Det innebär att förväntade inkomster för lägergård och camping i år är 850 000 kr jämfört med 1 780 000 för 2019. Byggnaderna som Klubbensborg äger samt campingen ligger på mark som ägs av Stockholms stad. Vi betalar nu en hög markhyra för campingen trots uteblivna inkomster. Enda ljuset i tunneln har varit caféet som gått bra.

Regeringen har under våren och sommaren beslutat om en rad åtgärder för att stötta näringslivet, men Klubbensborg har på grund av villkoren inte kunnat dra nytta av dem. En detaljerad ekonomisk analys för resten av 2020 visar att oförändrad drift skulle medföra ett negativt resultat före avskrivningar med 600 000 kr. Om caféet skulle stänga och personal permitteras skulle resultatet blir ännu sämre (680 000 minus).

Klubbensborgsstyrelsen

- kontaktar politiker på både stadsdelsnämnd- och stadsnivå i hopp om hjälp.
- kontaktar fler banker och andra möjliga finansiärer för att täcka den akuta likviditetsbristen.
- kontaktar media för att få politikernas och allmänhetens uppmärksamhet på orättvisan i att inte hjälpa ideella föreningar som drabbats av ekonomisk kris. Vill vi bara ha bolag och inte ideell kraft i samhället?
- ber allmänheten om stöd genom att erbjuda coronasäkert fika utomhus och inomhus. Likaså erbjuder vi mindre konferenser och övernattnings på vandrarhemmet.

Vårt swishnummer för gåvor och bidrag är 123 427 3934.

Vilken hjälp behöver vi från medlemsförsamlingarnas medlemmar och vänner?

- Vi hoppas att ni vill hjälpa oss i arbetet att finna andra finansiella möjligheter att stödja Klubbensborg. Finns det församlingsmedlemmar som brinner för Klubbensborg och vill ge ekonomiskt stöd eller låna ut kapital?
- Vi hoppas på hjälp med kontakter med politiker både på lokal- och riksnivå.
- Vi hoppas också att ni vill sprida information om Klubbensborg och själva vill besöka caféet eller boka konferens, vandrarhem eller lägergård. Inkomsterna genom den ordinarie verksamheten är det allra viktigaste bidraget till Klubbensborgs fortlevnad.

Vi vädjar om församlingarnas engagemang och gensvar i denna allvarliga situation. Älvsjökyrkans ledamot i Klubbensborgsstyrelsen är Matts Olsson.

KYRKOKONFERENSEN

Världen är förändrad och den blir nog sig aldrig lik igen. Villkoren för vad det är att vara människa och leva tillsammans är förändrade. Detta sätter också avtryck på vad det är att vara kyrka och församling. Det innebär bland annat att vi i år måste ha kyrkokonferensen digitalt på webben. Det finns såklart mycket som är negativt med detta. Inte minst för de blivande pastorer och diakoner som ska välsignas och ordineras. Att fysiskt inte kunna vara på plats med nära och kära för att dela det som kan vara en av de största händelserna i en människas liv. Och visst längtar man efter att som ombud kunna träffa ombud från andra församlingar för att fatta viktiga och stora beslut rörande Equmeniakyrkans framtid. Men styrkorna finns förstås också. Många människor som annars inte hade deltagit i konferensen, kan nu vara med digitalt. Det finns också människor som gör sig hörda som annars under vanliga former inte hade pratat.



Årets kyrkokonferens kommer att föras digitalt mellan 18 - 27 september. I år finns det många stora frågor på agendan varav valet av två biträdande kyrkoledare är den mest uppmärksammade. Gudstjänsterna kommer man också att kunna följa digitalt. Vi i Älvsjökyrkan samlas exempelvis söndag den 27 september i vår gudstjänstlokal för att tillsammans med alla andra Equmeniaförsamlingar i Sverige se gudstjänsten som också innefattar avskiljning och förbönsakter för ny regional kyrkoledare i öst, Johan Einarsson. Men också diakoner och pastorer som ska ut i vägledningsåret kommer att vara del av en riksomtäckande förbönsakt, däribland vår diakon Helena Eriksson.

Som vanligt har det också kommit in motioner som ska behandlas. Bland annat finns motion där vår vän Simon Andersson varit delaktig. En motion som handlar om klimatomställning och kapitalplacering. I kort handlar motionen om att Equmeniakyrkan aktivt söker efter kapitalplaceringar som gynnar klimatomställningen. Det finns också en motion från Vällingby där man vill ha en ny visionsformulering som inte ensidigt kretsar kring den andra trosartikeln utan som tydligare inkluderar en treenig teologisk förståelse.

Från missionskyrkan i Vännäs kommer en motion som handlar om att Equmeniakyrkan aktivt måste arbeta mer konkret för en kyrka som nu börjar forma och lämna över till yngre generationer. Även en motion som speglar tidsandan har kommit gällande digital utbildning, lärande och folkbildning. Detta är några spännande motioner värda att lyfta som kommer att diskuteras vid årets kyrkokonferens.

Ombud från Älvsjökyrkan är Helena Eriksson och Ulf Bergsviker.

EQUMENIA I HÖST

equmenia

Efter ett sommaruppehåll är det nu dags att dra igång många av våra aktiviteter igen och planen är att de fortsätter som de gjort under senare delen av vårterminen, med samma försiktighetsåtgärder som under den senare delen av våren. Detta har fungerat bra hittills och vi har sett att alla parter tar sitt ansvar. Självklart fortsätter vi att utvärdera och anpassa våra aktiviteter efter behov och vid eventuella ändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi hoppas på att kunna fortsätta vara en trygg punkt i en annorlunda vardag.

En aktivitet som tyvärr inte kommer starta igång igen efter sommaren är Scout, som tar en paus till följd av ledarbrist. Det har under en längre tid varit svårt för föreningen att få in nya, engagerade ledare och många av de ledare som länge funnits i föreningen har av olika anledningar behövt trappa ner sitt engagemang. Vi har därför helt enkelt inte tillräckliga resurser för att driva Scout på det sättet vi vill. Med anledning av detta kommer vår scoutverksamhet pausas under hösten och vi i Equmenia Älvsjös styrelse kommer att jobba hårt med att hitta fler ledare till verksamheten. Det är ett mycket tråkigt beslut för oss att behöva ta och vi hoppas på att i sinom tid kunna dra igång verksamheten igen, men i dagsläget måste vi ta en paus.

Vi ser nu fram emot att få dra igång höstens aktiviteter och är fortsatt tacksamma för det ansvar både deltagare och föräldrar har tagit och fortsätter att ta för att säkerställa säkra träffar. Utan er vore det inte möjligt att bedriva vår verksamhet i dessa annorlunda tider.

VI SATSAR PÅ FREDAG 12+

Under hösten kommer vi satsa på Fredag 12+. Vi inbjuder dig som är 12 och äldre till aktiviteter, andakt och annat roligt. Men vi vill också bjuda in vuxna att vara med. Vi startar fredag den 18 september kl. 19.00. Då får man vara med och önska vad vi ska göra dessa kvällar.

Vi är ett ledargäng som med massor av energi och glädje ser fram emot att träffa dig. Om du har frågor kontakta: Helena Eriksson 0705844939 eller eriksson.helenaelisabet@gmail.com.

Varmt välkommen!

Ulf, Niklas, Ida, Erik och Helena

KASSÖREN INFORMERAR

Under sommarmånaderna juli och augusti fick vi sammanlagt in något större penninggåvor till församlingen jämfört med fjolåret som också är vår budget för i år. Ser vi sedan på utvecklingen från årets början kan vi också notera ett mindre överskott. Detta är glädjande men för fjärde kvartalet i år är de budgeterade inkomsterna stora så det är angeläget att vi fortsätter på den inslagna vägen. Gör vi detta har vi i kombination med de reducerade kostnader, som bl.a beror på Corona-pandemin, en möjlighet att uppnå budgeterat resultat för helåret.

Tänk lite extra på församlingen i höst och fortsätt ge kollekt och kanske även en extra gåva till

PG 196761-1 och **Swish 123 067 09 50**.



TEMAN OCH TEXTER

13 SEP - 22 NOV

Här kommer en mer specifik genomgång av söndagens texter och teman med en kortare betraktelse över detta. Vi har fått väldigt positiv feedback på dessa och det har varit uppskattat att inte minst under Coronatillståndet få lite fördjupning och hjälp att reflektera, be och ha andakt själv eller tillsammans med andra. Jag har ibland lagt betoning i min betraktelse på temat, ibland mer på texten oftast båda. Även när vi kan träffas kan förhoppningsvis detta ge inspiration och tillgång till innehållet i de texter och tema som bearbetas i respektive gudstjänst.

Söndag den 13 september

13.e söndagen e. trefaldighet

Tema: Enheten i Kristus

Texter: Joh 17:18-23 Am 9:11-15 I Kor 1:10-13 Ps

95:1-7

Betraktelse: På hur många olika sätt och i olika variationer kan man spela sången "Du ska inte tro det blir sommar" innan den upphör att vara "Du ska inte tro det blir sommar"? Det finns nog få saker vi hyllar så mycket i vår tid som mångfald, förändring och omväxling. Samtidigt kan detta snabbt övergå i en pågående inre och yttre upplevelse av rastlöshet, rotlöshet och rådvillhet. Mångfald får paradoxalt sin djupaste mening om det också finns ett djupgående rotsystem, en enhet som grund. För den kristna församlingen är denna enhet inte grundad i en dogmatisk lära eller princip, utan i en person, Jesus Kristus. Det är denna enhet som gör att öppenheten för mångfalden blir än mer djup och meningsfull. Det är en enhet som tål olikheter, skillnader och ibland också djupa konflikter. Den tål det, därför att enheten bygger på någon som är större och djupare än vad vi kan greppa. Oavsett hur olika vi är, så har vi en sak gemensamt, något som gäller oss alla. Det är detta som gör att man kan sjunga och spela "Du ska inte tro det blir sommar" på arabiska, persiska, hindi, svenska och norska utan att den upphör att vara "Du skall inte tro att det blir sommar". Den är liksom större än oss som sjunger och spelar den.

Söndag den 20 september

14.e söndagen e. trefaldighet

Tema: Ett är nödvändigt

Texter: Luk 10:38-42 5 Mos 4:29-31 Fil 4:10-13 Ps 123

Betraktelse: Evangelierna bär på många hemligheter som tycks existentiellt och andligt tidlösa. En sådan är att människan ska fästa sitt hjärta vid ett större mål, något högre, annars kommer livet övermanna hen med känslor av meningslöshet och tomhet. Den som fäster sig vid att "samla skatter på jorden" kommer förr eller senare att riskera att drabbas av denna förlust på

mening, eller så blir hen cynisk, bitter och självisk. Nej Jesus menar inte ett liv i världsfrånvändhet utan "ett är nödvändigt", att åtminstone livets yttersta frågor besvaras i mitt liv: Vad lever jag för? Var har jag mitt hjärta? Vad betyder detta i relation till att allt som är jordiskt en dag tar slut?

Söndag den 27 september

15. e söndagen e. trefaldighet

Tema: Döden och livet

Texter: Mark 5:35-43 Job 14:13-15 Fil 1:20-26 Ps

107:18-22

Betraktelse: Dagens text föregås av en spänning. Jesus är på väg tillsammans med den högt uppsatta föreståndaren för synagogan. Anledningen är att denne har en döende dotter hemma. Det är med andra ord bråttom. Men på vägen händer något. Jesus stannar plötsligt. Anledningen är en "oren" kvinna som rört vid hans mantel. Trots brådskan och den akut allvarliga situation som den högt uppsatte föreståndaren befinner sig i, så stannar Jesus som om ingenting har hänt och samtalar och botar denna kvinna. Föreståndaren tvingas vänta när Jesus mitt framför hans ögon tar sig tid med en till synes i denna kultur helt betydelselös kvinna. Men föreståndaren står otroligt nog kvar. Istället för att bli upprörd på Jesus eller skrika i ilska på honom, så står han tålmodigt kvar och väntar. Hur hade du själv känt och gjort i denna situation? Och som ett brev på posten kommer också beskedet. Medan Jesus botat kvinnan från hennes blödningar, så har också föreståndarens dotter dött. Men texten berättar att föreståndarens trofasthet och tålmodighet, att stå kvar, mot alla odds, också blir hans och dotterns räddning. För medvetet eller omedvetet är detta att "stå kvar" också den kroppsliga bekännelsen som säger: "Jag tror, jag tror att du Gud har makt över liv och död". Och så är det också. Jesus följer föreståndaren hem, med orden: "Talita koum" (lilla flicka jag säger dig, stig upp!).

Söndag den 4 oktober

Den helige Mikael's dag

Tema: Änglarna

Texter: Joh 1:47-51 Upp 12:7-12 I Mos 28:10-17 Upp 5:11-14 Ps 103:19-22

Betraktelse: "Hur kan du känna mig?" Detta säger Natanael och Jesus svarar med de gåtfulla orden: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonsträdet". Kan det vara så att Jesus kände honom innan? Men på vilket sätt? Som en vän som följt Natanael genom livet. Det vill säga, en slags naturlig förklaring. Eller handlar detta innan om att någon känner oss och vet vem vi är, vart vi är på väg redan innan vi själva vet det? Det finns en Gud som sänder sina änglar som ett sändebud och tecken på att Gud beskyddar oss, vakar över oss och vill oss väl. För några decennier sedan gjorde professorn och religionspsykologen Anton Geels en större undersökning där han skickade ut 1000 enkäter till svenskar runt om i landet och frågade om de någonsin hade sett änglar. Geels berättar att han aldrig fått så många svar på någon enkätundersökning tidigare. Men inte bara det. Hela 70 procent av de som svarade berättade att de på ett eller annat sätt hade mött, beskyddats av eller sett änglar. Vad betyder det för oss som människor? Enligt bibeln betyder det såklart flera saker, men för oss kristna betyder det åtminstone tron på att oavsett om vi lever eller dör så finns det en större verklighet som väntar på oss och ibland kommer den till oss som en försmak genom ett sändebud. En ängel.

Söndag den 11 oktober

Tacksägelsedagen

Tema: Lovsång

Texter: Luk 19:37-40 Vish 7:15-22 Jes 12:1-2 Kol 3:16-17 Ps 65:9-14

Betraktelse: tacksamhet och att ofta kunna säga tack! Det innebär också en helt avgörande i skillnad i livssyn. Frånvaron av tacksamhet och att kunna säga "tack" är också frånvaron av förståelsen av livet som en gåva. Livet blir i stället något jag måste bemästra, förverkliga och kontrollera själv. Ack! så många kristna jag möter i min tjänst som pastor som lever som om livet hänger på dem. Som om kyrkan är en skapelse som måste upprätthållas av människohand i stället för en gåva att ta emot. Gud gav oss kyrkan. Det innebär inte kyrkan som byggnad, utan människor som Gud gett oss i våra liv och vår väg för att vi ska kunna leva i tacksamhet och lovsång. "Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor." (Vish 7:15)

Söndag den 18 oktober

19:e söndagen e. trefaldighet

Tema: Trons kraft

Texter: Mark 2:1-12 Jos 2:1-15 Heb 11:29-33 Ps 73:23-26

Betraktelse: Jag har genom åren låtit mig formas och slås följa med olika predikoförebilder i kyrkans historia. En av de som har betytt allra mest är Ludvig Jönsson. Så här förkunnar han om trons kraft: "Det som INTE får vara sant kan bli vår väg till äkta tro: gå därför i riktning mot det som inte får vara sant i ditt liv." Jag hör på en gång invändningarna; "Någon sorts ordning måste det väl ändå vara både i kyrka och samhälle. Om alla gick omkring och sa sina djupaste sanningar skulle det ju bli outhärdligt". Men det handlar inte om godtyckliga känslor som hotar ordning och hållbara relationer till sig själv och andra. Utan om att inte låsa sig fast i sina rädslor och räddhågat hela tiden passa på vad som är tillåtet och inte tillåtet. Det som är sant för en människa om sig själv är aldrig oheligt, även om det inte stämmer överens med stilideal eller tradition. Kristendomen och kyrkan har däremot verktygen för att börja på nytt. Att ta ansvar för sitt liv och leva ett hållbart liv och i äkta relation till sig själv och andra. Jag tror att trons kraft i mångt och mycket handlar om att låta tron bli starkare än mina rädslor. Och som kyrka har detta med sanningen om oss själva att göra. Ju mer vi kan visa vår sårbarhet, ha kontakt med våra rädslor och möta och dela dem, desto friare blir vi. Det är mot denna bakgrund Ludvig Jönsson också slutar sin predikan med orden: "Den som är sann hamnar alltid hos Jesus".

Söndag 25 oktober

20:e söndagen e. trefaldighet

Tema: Att leva tillsammans

Texter: Matt 13:53-57 I Mos 18:1-8 Tob 10:7-13 2 Tim 1:3-5 Ps 68:5-7

Betraktelse: "Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, det blev sju fulla korgar". Den kristna församlingen med sin kristna tro är inte bara en gemenskap där vi lägger till våra vardagsliv. Poängen med den kristna församlingen är att den är den konkreta gestaltningen av en alternativ verklighetsbeskrivning. Den är en alternativ verklighetsbeskrivning vad gäller frågan om vad det är att leva tillsammans. En gemenskap som inte inkluderar eller ger människor sitt värde utifrån vad de äger, vilken utbildning de har eller vilka meriter de erövat. Utan det är en gemenskap som har sitt existensberättigande i att trofast och regelbundet gestalta vad det är att leva tillsammans för att Gud har sista ordet över våra liv.

Vårt värde ligger djupast sett hos den som skapat oss och i grunden har en särskild intention med vad det är att vara människa och vad vi ska leva för. Vi lever inte för vår egen skull. Vi är inte oss själva nog. Syftet med våra liv kommer i slutändan inte att mätas i sådana termer. Utan hur och om vi delade, älskade och levde med insikten om att vårt värde ytterst handlar om vi är inför Guds ögon, inte människors.

Lördag 31 oktober

Alla Helgons dag

Tema: Helgonen

Texter: Luk 6:20-26 5 Mos 34:1-5 Heb 12:22-24 Ps 126

Betraktelse: "Ett helgon är den människa som överdriver det världen INTE vill ha!" (G.K. Chesterton)

Söndag 1 november

Söndagen efter alla helgons dag

Tema: Vårt evighetshopp

Texter: Luk 20:37-38 Jos 1:10-11 Heb 11:13-16 Ps 116:1-9

Betraktelse: "Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande." (Luk 20:38). Ibland undrar jag om det alltid måste till en "katastrof" för att vi ska förstå att Gud är vårt enda hopp? Evangeliets fråga idag är denna: vad i våra liv gör att vi kommer längre och längre bort i från Gud, och vad i våra liv för oss närmare? Frågan handlar i grunden om just detta: antingen organiserar vi oss och våra liv, våra sinnelag utifrån den Gud för vilken "alla är levande." Eller så "fäster vi upp våra kläder" bara i relation till det som förr eller senare är död. Det är vårt evighetshopp, att vi alltid har någon att vända oss till, en "Gud som inte är en Gud för döda, utan för levande".

Söndag 8 november

22:a söndagen e. trefaldighet

Tema: Frälsningen

Texter: Joh 12:35-43 Jes 2:2-5 2 Pet 1:2-8 Ps 62:10-13

Betraktelse: "Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud." (Joh 12:42-43). Ibland får jag frågan om vad det är att vara frälst. Jag tänker att detta i den kristna traditionen har många svar. Ett svar är att alla människor blev frälsta på Golgata. Då öppnade Gud en dörr till en himmel som inte fanns där förut. Det är det universella svaret på vad frälsning är. Men i det lilla då? Ja, det hänger såklart ihop med det större perspektivet. För det innebär det evangelisten Johannes ringar in i dagens text. Frälsning handlar om att befrias från rädslorna som har att göra

med vad andra människor tycker och vad andra människors domar om mig är. Frälsning handlar om att leva inför den ära Gud ger oss. Det är det vi kan bära med stolthet, integritet och frihet, utan att behöva göra avkall på vem jag är. Måttstocken över mitt liv är inte människors, utan det är alltid en sak mellan mig och Gud. Jag tänker på Dietrich Bonhoeffer han som dog i koncentrationsläger och som skrev: "Sök Gud inte lycka. Ingen har lyckats söka lycka genom att jaga den. Men sök Gud och du ska finna lycka".

Söndag 15 november

Söndagen före domsöndagen

Tema: Vaksamhet och väntan

Texter: Luk 17:20-30 Am 8:9-12 Fil 3:20-4:1 Ps 139:1-18 2020-11-22

Betraktelse: Vem rätar på sig i förväntan när världen blir svårare att leva i? Vem har det modet? Jesu uppmaning: Räta på er, lyft era huvuden" (Luk 21:28). Han säger inte vänd bort era huvuden. Utan att vara kristen är att vara inte världsfrånvärd, utan världstillvärd. En världstillvärdhet som handlar om att tiden är frälst. Det betyder att tid definieras av att någon är på väg till oss för att förändra tiden. "Vaka och bed" är Jesu uppmaning denna söndag. Det är inte en maning om att vara på hjälpänn, utan det är en maning till inre beredskap. Det handlar om att i svåra tider i stället för att gå ner sig i dessa, förlägga fokus på Jesu löfte: "Varje öga skall se honom" (Upp 1:7)

Söndag 22 november

Domsöndagen

Tema: Kristi återkomst

Texter: Matt 13:47-50 Hes 47:6-12 1 Kor 15:22-28 Ps 102:26-29

Betraktelse: När allt en dag tar slut. Stort såväl som litet. Då kommer den vi har väntat på. En Gud som inte kommer för att fördöma eller förgöra världen, utan döma den – genom att avväpna den.

